

Willibrordusblad
Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus
Pasen 2023



Waarschijnlijk zagen we er tijdens carnaval weer heel wat op de televisie. De clown is nog niet zo oud, eerst had je de hofnar en de harlekijn. Pas later kwam de clown met zijn geschminkte gezicht, met de brede lach over zijn gezicht, het zonnetje op zijn wang, de rood met witte schmink, de te grote schoenen, de slobberkleding en de potsierlijke hoed

U kent natuurlijk ook de verhalen van de droeve clown, de paljas, de man die anderen aan het lachen brengt maar zelf door verdriet verscheurd wordt. Dan moet de geschminkte lach de mistroostige trek om de mond verbergen, het zonnetje op de wang haalt de droeve blik uit de ogen, de grappen en grollen maskeren het eigen verdriet. Zijn wij soms allemaal niet een beetje de clown, de harlekijn, de hofnar, de paljas?

Carnaval: de dagen waarin sommigen van ons zich ons verkleeden, vrolijk zijn en uitleven, waarin we de zorgen van alledag van ons afzetten. Optocht door het dorp of de stad. Vervolgens Aswoensdag waarmee de veertigdagentijd begint. Wat is die veertigdagentijd eigenlijk en wat betekent het askruisje daarbij.



De Joden kenden nog het gebruik van het in zak en as zitten, wij kennen het alleen nog als een oude uitdrukking. In zak en as zitten, dat is alle geneugten van het leven afleggen omdat iets droevigs je heeft getroffen. Een tijd van rouw, waarin alle vrolijkheid ongepast is geworden.

Toch is dat niet onze veertigdagentijd. De veertigdagentijd is niet louter een rouwtijd, het is een tijd van bezinning, van herstel, een tijd waarin je de maskers aflegt en bezig bent met de dingen die werkelijk belangrijk zijn.

De maskers af, de schmink af, alles waardoor we onszelf anders voordoen dan we zijn. Wat zijn we eigenlijk, stof en as, mensen die een aantal jaren leven op deze aardbodem, mensen die veel goede dingen willen, maar toch al te vaak tekortschieten. Wat zijn wij? Wat blijft er over als we onze status kwijt zijn, als de uniformen of de mooie kleren, de versierselen en de hoeden worden afgelegd?

De veertigdagentijd wordt vanouds een vastentijd genoemd, maar dan denken we al te snel aan niet eten of drinken, aan soberheid of onthechting en dat is prima, dat helpt, maar het gaat in de eerste plaats erom dat we de tijd nemen om onszelf terug te vinden.

De veertigdagentijd zou je een soort jaarlijkse retraite kunnen noemen voor iedereen. Je gaat niet naar een klooster (dat is wel heel goed, maar hoeft niet), toch neem je wat afstand van de wereld waarin je leeft. Je maakt tijd voor meer stilte, voor bezinning om jezelf terug te vinden.

Jezelf terugvinden achter het masker, achter de lach van de clown, achter het geschminkte zonnetje, jezelf in deze de werkelijkheid met open vizier tegemoet treden. Dat zou egocentrisch en zelfs egoïstisch kunnen klinken, een soort navelstaren, waarbij alles om jezelf draait. En dat is het nu precies niet. De veertigdagentijd is een tijd om je te bezinnen op wie jij echt bent en dan komt God om de hoek kijken.

Jezus houdt ons voor dat wij als mens alleen zullen ontdekken wie wij zijn, als we God als Vader aanvaarden. Als we God de ruimte geven, als we ons door God laten onderwijzen. De meeste maskers zijn stoere maskers, sterke maskers, maskers waarmee we aanzien krijgen. Maar als we ze afleggen, komen er kleine en kwetsbare mensen tevoorschijn, mensen die twifelen, die het veel minder zeker weten dan ze doen lijken. God roept ons op om de mens die daarachter verborgen zit naar boven te halen, naar voren te halen, want daarin zit jijzelf verscholen.

Welke mens is dat? Volgens Jezus zit daar de mens die medelijden heeft met iemand die in de ellende zit, die bescheiden blijft als hij of zij iets goeds heeft gedaan, die niet te koop loopt met zijn of haar goede daden.

Daartoe nodigt de veertigdagentijd ons uit; om op zoek te gaan naar die mens in ons die durft te geloven ook al weet ons verstand het niet zeker, die de twijfel voorbijgaat omdat hij durft te vertrouwen.

Aan het eind van het carnaval gaat de steek af (bij de Raad van Elf), we ontvangen een kruisje op ons hoofd. We worden ons bewust dat niemand van ons méér is dan de ander. Dat we allemaal stof zijn, mensen die tijdelijk bestaan. Dat maakt ons nuchter en bescheiden. Dit gebaar maakt duidelijk dat we deze tijd weer serieus in willen gaan. De maskers gaan af, de clown is afgeschminkt, we willen weer meer tot onszelf en de naaste komen en vragen God om ons te helpen.



Ik wens ons allemaal een goede opgang naar Pasen!

Pastoor Rudolf Scheltinga



Missie St. Paulus organiseert ook dit jaar weer een Vastenactie. De opbrengst is voor het Tumaini-project dat zich bezighoudt met de opvang van (wees)kinderen in Congo, veelal vluchtelingen. Dit project maakt het mogelijk dat de kinderen naar school kunnen, er wordt voor ze gekookt en ze krijgen zorg. De vraag is groot en de hulp is hard nodig. In de kerk staat

een informatiebord waarop het project wordt uitgelegd.

Meer informatie kunt u ook op de website vinden:

<https://stpaulus.oudkatholiek.nl/nieuws/2023/02/vastenactie-2023/>

In de vastentijd is de tweede collecte voor dit project bestemd. U kunt ook uw bijdrage op onze rekening storten: NL50 TRIO 0320 5127 46. Vermeld er bij: vastenactie.

Namens Missie St. Paulus, alvast hartelijk bedankt voor uw steun!

In Memoriam Leo IJsselmuiden

Op 23 januari 2023 overleed, onverwacht Leo IJsselmuiden (Leonardus Jacobus) op de leeftijd van 69 jaar. Hij was een vaste bezoeker van onze kerkdiensten. Nagenoeg elke viering was hij aanwezig. Hij zat meestal op de tweede bank, links bij het raam.

Op zijn eigen manier was hij diep gelovig. In zijn familie was hij de enige oudkatholiek. Toen Thea Jonker nog naar de kerk kon rijden, nam zij Leo vaak mee. Later regelde hij ander vervoer.

Leo hield van vogels kijken. Thuis deed hij er alles aan om vogels dichtbij te lokken met voederbakjes en waterbakjes. Hij kon er uren naar kijken. Verder leefde hij op zijn manier een geordend leventje. Een buurman hield hem een beetje in het oog en ook met zijn zus Els had hij regelmatig contact.

In onze kerk laat hij een lege plek achter. Ook deze bijzondere man gedenken wij met liefde.

Paul Brommet

In memoriam Thea Jonker-Hillesum

“Juich de HEER toe, heel de aarde, dien de HEER met vreugde!” (Psalm 100). Voor Thea (Theodora Remina) was dit haar levensmotto. Thea werd geboren op 21 maart 1928 en overleed 11 december 2022.

Zij groeide op als tweede kind van een Oud-Katholieke moeder en een Joodse vader. Dit is van grote invloed op haar verdere leven geweest, zowel qua geloof als door de verschrikkingen van de Holocaust (Shoah) die een spoor van vernietiging en trauma's trok; ook door het leven van Thea en haar familie.

Thea groeide op in Hilversum waar zij op 'de lering' zat met o.a. Teus Glazemaker, die later aartsbisschop werd.

Thea was gehuwd met Gerard Johan Jonker († 21-01-2000) die huisarts werd in het Betuwse dorp Opheusden. Vanaf toen is zij gaan kerken in de Oud-Katholieke kerk van Arnhem.

Thea en Gerard kregen twee kinderen en zes kleinkinderen.

Het geloof was heel belangrijk voor Thea. Zeker de laatste jaren van haar leven, toen het lichamelijk allemaal minder werd, was het geloof haar grote houvast.

Lang is zij in de kerk en voor de kerk actief geweest, onder andere als lid van de synode en als lid van het Arnhemse kerkbestuur. Ze was in haar denken en handelen scherp en kritisch.

Huisbezoeken aan haar duurden vaak lang, want ze had veel te vertellen. Toen ze niet meer naar de kerk kon komen, keek ze naar de lifestream. Kerkboek en gezangboek lagen paraat naast de computer. Ze mocht tijdens de dienst dan ook beslist niet gestoord worden. *“Om tien uur zit ik thuis in de kerk!”* was haar standpunt. Thea was blij dat ze regelmatig thuis de communie kon ontvangen.

De eucharistie van haar uitvaart had ze al jaren geleden geregeld met wijlen pastoor Jan de Haan en pastoor Jan Kinneging.

Op 20 december 2022 vond, in een volle kerk, Thea's uitvaartmis plaats in aanwezigheid van familie, vrienden en bekenden. Zoon Gwan sprak over zijn moeder, Arend en Frank (Thea noemde hen altijd 'haar paladijnen') dienden de mis, Eveline M. Jansen bespeelde het orgel, het koor zong en er waren nog andere bijdragen, ook vanuit het kerkbestuur.

Wij gedenken Thea met liefde. L'chaim (op het leven)!

Paul Brommet

Alweer enkele jaren geleden hebben we samen uitgesproken dat we een Groene Kerk willen zijn. Niet alleen in woord maar ook in daad zetten we ons als parochie in om de schepping in ere te houden, voor eerlijke handel, duurzaamheid enzovoort.



We hebben geleidelijk héél wat stappen gezet! We gebruiken groene energie en gaan daar heel zuinig mee om. De platte daken hebben een sedumlaag. De regenpijpen van de kerk waren al bij de bouw afgekoppeld. In de muur zijn ringen aangebracht om de fietsen te verankeren en zoveel mogelijk het fietsgebruik te stimuleren. Voor de kerk staan twee laadpalen. We zijn overgestapt naar een groene bank. In Nijmegen experimenteren we met een andere vorm van liturgieboekjes zodat er per viering slechts 1 vel papier gebruikt wordt. De tuin is insect- en diervriendelijk. We gebruiken Fairtrade koffie en thee en ga zo maar door.

Soms vergeten we iets uit gewoonte of uit onachtzaamheid, maar het gaat steeds beter. In het kerkbestuur is besproken dat we dit groene streven in de toekomst ook meer in de vieringen kunnen benadrukken bijvoorbeeld in de preek, de voorbeden en in de oogstmaand.

Inmiddels hebben we zoveel stappen gezet dat we onze kerk in één keer op de Groene Kerkkaart kunnen zetten.

Nieuwe bankrekening

Zoals u hierboven kunt lezen heeft de parochie de ambities een groene kerk te zijn. Daar hoort ook een groene bankrekening bij. Ook in het vorige Willibrordusblad kon u al lezen dat dat de Triodos-bank is geworden. De oude beleggingsrekening bij de ABN-AMRO is omgezet naart het Triodos Energy Transition Europe Fund.

Betalingen naar de oude rekeningen worden nog doorgesluisd naar de nieuwe rekening, maar toch zou het fijn zijn als u uw automatische overschrijvingen zou wijzigen. Het rekeningnummer is: NL50 TRIO 0320 5127 46 ten name van Parochie van de H. Willibrodus Arnhem.

De tenaamstelling is zo gekozen, omdat we zo ook staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Beelden

Buiten de kruisbeelden bevinden zich twee beelden in onze kerk. In het voorportaal het beeld van Sint Willibrordus, patroonheilige van onze parochie en kerk. Achterin de kerk staat het Mariabeeld.



Twee beelden die erg van elkaar verschillen, in stijl, in kleur en op de manier hoe ze in de kerk terechtgekomen zijn. Toch hebben ze iets heel belangrijks met elkaar gemeen.

Het Willibrordus beeld is van kleurig geglazuurd terracotta, 92,5 cm hoog. Van onder de mijter kijkt het beeld je aan alsof het wil zeggen: "ik houd je in de gaten!". In het digitaal kerkarchief leren we dat er correspondentie over een beeld is geweest in de jaren 1941-1949. Het wordt daarom ook aan deze periode toegeschreven.

Het Mariabeeld is van geglazuurd aardewerk. 88 cm hoog. De val van de kleding is geaccentueerd met inkervingen. In het digitaal kerkarchief wordt het toegeschreven aan de periode 1950-1959.

In 1991 komt het via priester Jan de Haan + bij onze parochie terecht. Jan haalde het uit het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen dat in 1991-1992 gesloopt werd. In het kerkarchief zijn er stukken over de discussie m.b.t. de plaatsing.



De overeenkomst van deze twee totaal verschillende beelden is dat ze beiden stammen uit het Atelier Sint Joris in het Limburgse Beesel. Een kleiwarenfabriek die in 1937 werd opgericht en die zich specialiseerde in religieus aardewerk. De Stichting Beesels Keramisch Erfgoed werkt aan een inventarisatie van Beeselse Keramiek: <https://sbke.nl/bekijk-erfgoed/>. We zullen onze beelden ook aanmelden.

Gemeentevergadering 30 april

Op zondag 30 april vindt de volgende Gemeentevergadering plaats, na de Viering van half 11 en het koffiedrinken. Er zal voor een eenvoudige lunch worden gezorgd.

In Arnhem is het gebruikelijk om tweemaal per jaar een gemeentevergadering te houden. Eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar. Op het moment van dit schrijven is de agenda van deze vergadering nog niet bekend. Maar noteer deze datum al vast in uw agenda.

Installatie pastoor

Met trots en plezier mogen we terugkijken op een mooie plechtigheid waarin Aartsbisschop Bernd Wallet onze nieuwe pastoor Rudolf Scheltinga in onze parochie installeerde. De kerk was goed bezet. De publiciteit die we



gevoerd hebben had zijn werkgedaan. Naast een goede opkomst uit de eigen parochie waren er vertegenwoordigers van de zusterkerken die ook van ons gebouw gebruik maken, de Raad van Kerken Arnhem, wijkbewoners en andere organisaties. Na afloop was er een gezellig samenzijn in de Kloostergang om met onze nieuwe pastoor kennis te maken. Onze

“taartenbak-brigade” had zich weer van de beste kant laten zien dus voor iedereen was er wat lekkers. Het kerkbestuur dankt iedereen die voor en achter de schermen aan de voorbereiding en uitvoering van deze viering en het samenzijn achteraf heeft meegewerkt!

Tegenslagen

Het jaar was amper begonnen of we kregen te kampen met enkele tegenslagen.

Eerst een lekkage in de Kloostergang via het dak en de kozijnen. Daarna bleek dat de riolering van de Kloostergang verstopt was. De kelder van de pastorie stond blank. Na het nodige speurwerk van de ontstoppingsdienst bleek dat de riolering van de kerk, Kloostergang en pastorie op elkaar zijn aangesloten. Na het nodige graafwerk is op 1.80 meter diep het euvel gevonden en opgelost.

We wisten dat er al een tijdje water wegliep uit de verwarming van de kerk. Het bleek dat er meerder lekkages zijn deze zullen we moeten laten repareren.



Al met al een forse aanslag op onze schaarse financiële middelen. Het kerkbestuur zal links en rechts met de pet rond moeten!

Terugblik op Aswoensdag

Op woensdag 22 februari vond in onze parochiekerk voor het eerst een gezamenlijke Aswoensdagviering plaats van alle gebruikers van ons kerkgebouw. Dit zijn de Oud-Katholieken, de Lutheranen en de Anglicanen. Voorgangers waren onze pastoor Rudolf Scheltinga (OKK), Dorienke de Vries (Anglicanen) en Maarten Diepenbroek (Lutheranen.) Zij vervulden elk een eigen taak in deze Viering.

Met 54 bezoekers zat de kerk goed vol. Het ging hierbij niet alleen om de vaste bezoekers van de drie kerkgenootschappen, een aantal mensen kwam op grond van de publiciteit naar de Viering. Misschien hielp mee dat we voor het eerst sinds 2019 een Aswoensdagviering konden houden zonder Coronabeperkingen?

De zang werd verzorgd door de Lutherse Cantorij. De eerste twee lezingen waren in het Engels en werden door mw. de Vries gelezen. Dominee Diepenbroek hield de preek en pastoor Scheltinga sprak het eucharistisch gebed. De voorbeden werden verzorgd door Bas Meisters.

Hoewel er na afloop geen koffie werd gedronken, bleef een opvallend groot aantal mensen nog napraten. De Viering had velen geraakt. Na een gemis van vier jaar was het een verademing om dit weer gezamenlijk te mogen meemaken.



Paaskaars

In de Paaswake zal de nieuwe paaskaars gewijd worden. Ook voor dit jaar hebben we samen met de Lutheranen een nieuwe kaars uitgezocht. In de katholieke kerken brandt deze vanaf de Paaswake tot en met Pinksteren en bij uitvaarten, doopsel, vormsel en Allerzielen. In veel protestantse kerken brandt de paaskaars in gedurende het hele jaar bij de zondagse dienst, vanuit de gedachte dat elke zondag een herdenking van Pasen is.

Voor 2023 hebben we gekozen voor een design met druiven en aren. Deze symboliseren de twee elementen van het Heilig Avondmaal of Communie, de wijn en het brood, die symbool staan voor het lichaam en bloed van Christus dat voor ons geofferd is.

Zoals de meeste kerkbezoekers al gezien hebben zijn de voorschotten voor de voorste banken weggenomen. Op deze wijze is er voor in de kerk meer ruimte gecreeërd. Dit komt ten goede aan de verhuurmogelijkheden en biedt bij kleine vieringen de ruimte om ook een kring te vormen.

Nadat na een peiling hierover onder de parochianen via het Willibrordusblad geen bezwaren waren heeft de Gemeentevergadering najaar 2022 het kerkbestuur toestemming gegeven de voorste twee banken te verwijderen en hier losse stoelen voor te zetten. Dit zou wel indien mogelijk in de stijl van de kerkbanken moeten zijn.

Het laatste is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Toen alles nagemeten werd bleek dat de voorschotten verder naar voren waren geplaatst dan de afstand tussen twee kerkbanken. Het verwijderen ervan biedt aanzienlijk meer ruimte zonder dat er zitplaatsen verloren gaan. Met het plaatsen van een rij stoelen voor de banken zouden we zelfs het aantal zitplaatsen van 84 naar 96 kunnen uitbreiden zonder wezenlijk ruimteverlies ten opzichte van de oude opstelling.



Het is even wennen maar als de voorste rij gebruikt wordt is de afstand tussen banken en altaar ruimte gelijk gebleven. Het kerkbestuur hoopt met deze ingreep te kunnen volstaan en het geheel met gesloten beurs af te kunnen ronden.

Willibrordusblad

De wereld verandert. Steeds meer informatie wordt via het internet verspreid. In de Nieuwsbrief, die u elke maand in uw mailbox kunt aantreffen is wordt steeds vaker actuele informatie verspreid. Het Willibrordusblad, dat vijf keer per jaar verscheen is noodzakelijk erwijs minder aktueel. Het blad kost geld aan papier en porto, maar ook is het slecht voor het milieu.

We hebben daarom besloten het Willibrordusblad nog maar twee keer per jaar uit te brengen: met Kerstmis en met Pasen.

Voor wie tóch informatie op papier wil ontvangen printen we elke maand een paar exemplaren van de Nieuwsbrief. Heeft u nog geen "abonnement" op de Nieuwsbrief? Meld u dan aan via secretaris@arnhem.okkn.nl.

Collecte gemist?

De financiële situatie van de parochie is niet al te rooskleurig.

Uw bijdrage wordt daarom graag ontvangen op het rekeningnummer van de parochie (zie hiernaast).

Contact



Postadres

Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus
Adolf van Nieuwenaarlaan 3A
6824 AM Arnhem

Pastoor

Rudolf Scheltinga
☎ 033-4721506/ 06-55768444
✉ pastoor@arnhem.okkn.nl

Keurgroep Nijmegen / Algemene zaken

Alwin Meisters
☎ 06-19436348
✉ nijmegen@arnhem.okkn.nl

Ambtelijk secretaris

Bas Meisters
✉ secretaris@arnhem.okkn.nl

Penningmeester

Antoon Smulders
☎ 06-27221788
✉ penningmeester@arnhem.okkn.nl

Bankrekening

NL50 TRIO 0320 5127 46 ten name van
Parochie van de H. Willibrordus Arnhem

Website

<https://arnhem.oudkatholiek.nl>
<https://nijmegen.oudkatholiek.nl>

Landelijke kerk

<https://oudkatholiek.nl>



Omdat het Willibrordusblad nog slechts 2x per jaar verschijnt geven we hier de data van de Oud-Katholieke vieringen in **Arnhem** tot en met Kerstmis. Ze zijn om de week (de oneven weeknummers) en beginnen om 10.30 uur. Deze data zijn onder voorbehoud. Zie voor actuele informatie de Nieuwsbrief of de website.

Maart: 19

April: 2 (Palmzondag), 16, 30

Mei: 14, 28 (Pinksteren)

Juni: 11, 25

Juli: 9, 23

Augustus: 6, 20

September: 3, 17

Oktober: 1, 15, 29

November: 12, 26

December: 10, 25 (Kerstmis)



Op de andere zondagen is er om 10.30 uur een lutherse viering.

In Nijmegen is er elke eerste zaterdag van de maand om 19.00 uur een viering in de Dominicuskerk, Professor Molkenboerstraat 7, ingang dagkapel aan de Groenenwoudseweg.

Vieringen in de Goede Week

In de Goede Week zullen er op alle bijzondere dagen (Palmvasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en Pasen) Oud-Katholieke vieringen zijn.

Op Palmvasen (2 april) wordt de oude traditie hervat, dat kinderen van de Baptistenkerk met palpaasstokken palmtakjes komen halen.

Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag zijn er 's avonds om 19.30 uur Oud-Katholieke vieringen, met aanwezigheid van Anglicanen en Lutheranen.

De Paaswake begint om 21.00 uur. De Lutheranen hebben dan een eigen dienst; de Anglicanen zijn welkom.

